

Lad krisernes 2023 blive til håbets 2024

Avisen Danmark

Debat: Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp

06/01/24

Et nyt år er begyndt. Vi håber på et bedre og lysere 2024. Vi sætter vores lid til våbenhviler, fredelige løsninger, dialog, resolutioner og politisk handling.

Lige nu står billederne fra krigene i Gaza og Ukraine skarpt på vores skærme og i vores fælles bevidsthed. Vi taler om medfølelse og medmenneskelighed. Folkekirkens Nødhjælp arbejder begge steder humanitært og langsigtet. I disse dage uddeler vi varme måltider og fødevarer til sultende i Gaza. Vi sætter nye vinduer i kolde, ødelagte huse i Ukraine, så frysende ukrainere kan holde varmen.

Det er vigtigt at fastholde verdens opmærksomhed på de uendelige lidelser i Gaza og i Ukraine. Men vi må erkende, at opmærksomhedskrigen i medierne og vores kollektive bevidsthed er endeløs uretfærdig.

Andre steder i verden lider mennesker under andre krige. I Folkekirkens Nødhjælp har vi en medmenneskelig forpligtelse til at huske alle dem, der ikke har mediernes søgelys rettet mod sig. I Syrien, DR Congo, CAR, Etiopien, Sudan, Mali og Libyen. Her er de glemte kriser. Her er de glemte nødlidende.

Konflikten i Sudan driver millioner af mennesker på flugt til nabolandene - ikke mindst til Sydsudan, som stadig er martret af efterveerne af egen borgerkrig med to millioner fordrevne, og ramt af klimaforandringer, der har presset Nilen langt ud over sine bredder i nord og udtørret jorden i syd.

I Syrien har der været krig 12 år. Halvdelen af landets befolkning er fordrevet. Børn, der vokser op i Syrien i dag, har aldrig oplevet andet end krig. Vi opfordrer ikke til at rangere lidelser, men til at huske de mennesker, der ikke længere er på mediernes aktuelle dagsorden.

Desværre er de humanitære indsatser i stigende grad underlagt geopolitiske interesser. Ifølge FN var det i 2023 under halvdelen af de humanitære behov, der blev opfyldt af det internationale samfund. Og tendensen fortsætter.

Det er svært at tale om medmenneskelighed uden også at tale om mennesker i Syrien, Sydsudan og andre brændpunkter. Derfor: Lad os gøre ord til handling. Lad os fastholde og genskabe viljen til medmenneskelighed – også uden for mediernes søgelys.