

## **Verdens fattigste betaler regningen for dansk solidaritet med ukrainske flygtninge**

*Berlingske*

*Af Birgitte Qvist-Sørensen*

31.03.22

Hvis alle EU-lande gør som os, så vil det få enorme utilsigtede konsekvenser for verdens fattigste mennesker.

»Omlægningen gør sikkert ondt helt ind knoglerne på udviklingsminister Flemming Møller Mortensen, der selv betegner den humanitære situation i verden som 'grotesk'. Han har helt ret, og alligevel skærer regeringen ned på det langsigtede arbejde,« skriver Birgitte Qvist-Sørensen.

Danskerne tager flot imod vores ukrainske naboer på flugt fra den russiske invasion, og det gør den danske regering og et bredt flertal i Folketinget også med Ukraine-loven, der giver flygtninge opholdstilladelse kort efter ankomst.

Men regningen for gæstfriheden sender regeringen videre til mennesker på flugt i Syrien og Sahel. Det er uansvarligt, trist og utrolig kortsigtet.

Helt konkret skæres knap to milliarder kroner i udviklingsbistanden, der var afsat til at finansiere vigtige initiativer inden for klima, kvinders rettigheder og forebyggelse af konflikter i lande som Syrien, Bangladesh, Mali og Burkina Faso. Det fremgik af et interview med udviklingsminister Flemming Møller Pedersen i Berlingske.

Ifølge hans kollega, udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, kan det ikke afvises, at udviklingsbistanden også skal dække omkostningerne, hvis der som varslet kommer op mod 100.000 ukrainske flygtninge. Så hvis Putin fortsætter invasionen og regeringen sin finansieringspraksis, så kan udviklingsbistanden på 17 milliarder kroner til verdens fattigste lande blive reduceret til ukendelighed.

Regeringen finder besparelserne på de områder, de har betonet vigtigheden af – nærområdeindsatser, forebyggelse af migration og hjælp til skrøbelige stater, der blandt andet skal forebygge nye flygtningestrømme mod Europa.

Besparelserne, eller omlægningerne, fra flygtningerespons i nærområder i Mellemøsten og Afrika til hjælp til flygtningerespons i Danmark, rammer på det værst tænkelige tidspunkt, hvor 83 millioner mennesker er på flugt.

Regeringen sparer også på et andet højt prioriteret område, nemlig klimaindsatser, hvor der blandt andet fjernes 328 millioner kroner til bæredygtige infrastrukturprojekter. Selv topprioriteten i dansk udviklingsbistand gennem årtier,

støtten til kvinders seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder i udviklingslandene, bliver skåret med 80 millioner kroner.

De to milliarder kroner bliver taget fra udviklingsbistanden, samtidig med at verden er på vej mod den værste humanitære krise siden Anden Verdenskrig. På to år er antallet af mennesker, ramt af kritisk sult, blevet fordoblet. Krigen i Ukraine vil kun forværre den situation. Det er verdens kornkammer, der står i flammer.

Omlægningen gør sikkert ondt helt ind knoglerne på udviklingsminister Flemming Møller Mortensen, der selv betegner den humanitære situation i verden som »grotesk«. Han har helt ret, og alligevel skærer regeringen ned på det langsigtede arbejde. Det er en kortsigtet strategi, der vil skubbe problemerne med klima og flygtninge foran os.

Hele det danske samfund viser solidaritet med de ukrainske flygtninge. Jeg tror derfor også, at danskerne er villige til at løfte regningen solidarisk, i stedet for at udhule udviklingsbistanden. Vi skal huske, at de ukrainske flygtninge er hele Europas problem. Hvis alle EU-lande gør som os, så vil det få enorme utilsigtede konsekvenser for verdens fattigste mennesker.

*Birgitte Qvist-Sørensen er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp*