

Folkekirkens Nødhjælp: 5 ud af 6 stjerner til regeringens nye udviklingspolitiske strategi

Altinget

Af: Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp, bestyrelsesformand, ACT Alliance, formand for bestyrelsen, Verdens Bedste Nyheder

28.06.2021

Regeringens nye udviklingspolitiske strategis fokus på kvinders rettigheder, fattigdom, madspild og innovation er et stort spring fremad. Tværtimod er afsnittet om konditionalitet et brud på et meget grundlæggende princip om uegennyttighed i dansk udviklingssamarbejde, skriver Birgitte Qvist-Sørensen.

Regeringens nye udviklingspolitiske strategi får i alt fem ud af seks stjerner, skriver Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Jeg giver fem ud af seks stjerner til regeringens nye udviklingspolitiske strategi, Fælles om Verden, som et bredt politisk flertal med støttepartierne og oppositionen, minus Danske Folkeparti og Nye Borgerlige, står bag.

Manuskriptet til de næste fire års udviklingspolitik er bygget op om en stærk grundfortælling, der er baseret på fælles internationale spilleregler og menneskerettigheder og støtte til rettigheds- og demokratiforkæmpere.

Den grundfortælling står mere markant end i den nuværende udviklingspolitiske strategi, Verden 2030 – og udløser en kæmpe stjerne.

Politisk og økonomisk stærke og uafhængige kvinder har nemmere ved at bestemme over egen krop og sige fra over for kulturelle og religiøse normer, der begrænser kvinders muligheder.

Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp

Kvinders rettigheder

Det afgørende er selvfølgelig, at regeringen i udmøntningen lever op til formuleringerne i den nye strategi.

Den stærke grundfortælling med referencer til FN's Flygtningekonvention og menneskerettighederne rimer for eksempel dårligt på modtagecentre for asylansøgere i ikke-demokratiske tredjelands som Rwanda.

Men lad mig uddybe, hvad der udløser den flotte anmeldelse.

Piger og kvinders adgang til reproduktiv sundhed og seksuelle rettigheder står fortsat som en central prioritet, men i den nye strategi med et øget fokus på kvinders økonomiske og politiske deltagelse og rettigheder.

Det er vigtigt.

Politisk og økonomisk stærke og uafhængige kvinder har nemmere ved at bestemme over egen krop og sige fra over for kulturelle og religiøse normer, der begrænser kvinders muligheder.

Der er også en stjerne for det større fokus på landbrug og adgang til fødevarer, som i stigende grad er udfordret i verdens skrøbelige lande og regioner.

Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp

Fattigdom, madspild og innovation

Det styrkede klimafokus udløser også et stor stjerne.

Ikke mindst på grund af den øgede støtte til klimatilpasning og hjælp til menneske, der bliver ramt af klimarelaterede katastrofer.

Samtidig understreger den nye strategi, at indsatsen skal målrettes de fattigste.

Der er også en stjerne for det større fokus på landbrug og adgang til fødevarer, som i stigende grad er udfordret i verdens skrøbelige lande og regioner.

Og der er point for at gøre Danmarks kamp for madspild til en international kamp.

Endelig er der en stjerne for noget lidt mere teknisk.

Strategien lægger op til, at Investeringsfonden for Udviklingslandene (IFU) i langt højere grad skal på banen og spille en aktiv investorrolle i at udbrede de innovative løsninger, som er udviklet i partnerskaber på tværs af sektorer.

Den mulighed mangler så afgjort i dag. Og kan være med til at sikre flere økonomisk bæredygtige og ansvarlige investeringer i udviklingslandene til gavn for de fattigste.

Det skurrer, at man potentielt vil lade ganske få afviste asylansøgere stå i vejen for hjælp til lande med kæmpestore behov.

Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp

Samarbejde om hjemtagelse som betingelse

At strategien trods alt ikke får seks stjerner, skyldes blandt andet afsnittet om konditionalitet, der betyder, at fattige lande skal samarbejde om hjemtagelse af statsborgere som betingelse for at modtage dansk udviklingsbistand.

Det skurrer, at man potentielt vil lade ganske få afviste asylansøgere stå i vejen for hjælp til lande med kæmpestore behov.

Det er et brud på et meget grundlæggende princip om uegennyttighed i dansk udviklingssamarbejde.

En forkert udvikling i samme boldgade som modtagecentre for afviste asylansøgere i tredjelande som Rwanda.

Ingen af delene flugter med internationale spilleregler og samarbejde om fælles løsninger på globale problemstillinger, som nu engang er grundfortællingen i strategien og årsagen til fem stjerner.