

Generalsekretær: Høsten er en tid til at tænke over en verden i underskud og overskud

KRISTELIGT DAGBLAD

Af Birgitte Qvist-Sørensen

29.08.19

Det er vigtigt, at vi bliver ved med at minde hinanden om, at høsten stadig er en skæbnesvanger tid for millioner af mennesker ude i verden, skriver generalsekretæren i Folkekirkens Nødhjælp

REGNEN VAR lige ved at ødelægge høsten, men så kom solen og varmen tilbage, og i disse dage vil mejetærskerne sikkert køre på markerne i døgndrift. Høsten handler også om taknemlighed og om at dele dens overskud. I kirkerne er det en fast tradition ved høstgudstjeneste, at vi siger tak for høsten som Guds gode gaver. Generationer tilbage skete det ved "offergang", hvor kirkegængerne gik op til alteret og lagde en konvolut med penge til kirkens arbejde og sognets fattigste.

Selvom denne tradition kun holdes i hæld få steder i Danmark, og indsamlingen nu har mange andre former, så er høsten stadigvæk en tid, hvor menighederne er med til at samle penge ind til mennesker i nød. Næsten halvdelen af sognekirkerne i Danmark er med til at styrke Folkekirkens Nødhjælps arbejde i lande, hvor høsten måske slår fejl igen.

Den refleksion, som høsten traditionelt set har skabt, er måske mere rettidig i dag end nogensinde før.

For vi lever i en verden med kolossalt overskud. En tredjedel af alt produceret mad bliver aldrig spist. To milliarder mennesker lider af overvægt på grund af for meget og eller for dårlig mad. Samtidig er det tredje år i træk, at vi oplever et stigende antal af mennesker, der sultner. Seneste tal fra FN viser, at 820 millioner mennesker går sultne i seng.

Vi har et fødevarer-system præget af mangel på logik og ubalance. Mange steder bruger vi mere, end vores verden kan generere. Andre steder bliver der flere og flere til at dele knappe ressourcer. Temperaturerne stiger og stiger. Det skaber tørke og oversvømmelser i verdens fattigste lande. Og når der ikke er noget at spise, er flugt ofte den eneste udvej for verdens fattigste. Det er medvirkende til, at der er flere mennesker på flugt end under Anden Verdenskrig.

På den baggrund er høstens eftertænksomhed værd at bide sig fast i. For hvordan genskaber vi balancen i et fødevarer-system, der byder på så meget overskud og så meget underskud?

Forhåbentlig kommer der nogle svar i morgen, når ministre, virksomheder og tænketanke fra hele verden mødes i København til World Food Summit.

En bedre balance mellem landbrug og natur er nødvendig for, at vi indfrier verdensmålene i 2030. I årtier har vi ryddet skov for at gøre plads til fødevareproduktion, men på længere sigt skaber det kun større fødevaremangel. Træerne er vores venner i kampen mod stigende temperaturer. Hvis vi fjerner vennerne for at gøre plads til kvægbrug eller sojamarke, så fortsætter temperaturerne med at stige. Tørke vil få høsten til at slå fejl, og ørkenen vil brede sig. Der, hvor sulten allerede har gjort sit indtog, er der behov for, at vi hjælper med at omlægge til afgrøder, der er mere modstandsdygtige over for tørken.

I vores bestræbelser på at skabe fødevarsikkerhed i verdens fattigste lande har Folkekirkens Nødhjælp introduceret quinoa i Etiopien. Som et modsvar til underernæring og tørke har quinoa vist sig at være en særdeles pålidelig og ernæringsrig afgrøde. Den kræver kun meget lidt nedbør. Quinoa giver derfor håb til et land, som gang på gang har været ramt af hungersnød, fordi majshøsten har slået fejl.

Høst er tiden, hvor vi nyder havens frugter og markens afgrøder og begynder at overveje, hvornår efterårsjakken skal frem igen. Men for få generationer siden var høstens udbytte et spørgsmål om liv og død – også i Danmark. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at minde hinanden om, at høsten stadig er en skæbnesvanger tid for millioner af mennesker ude i verden.