

50 års jubilæum for "Earthday" – skal vi sige tillykke? Eller "Yikes..."

Globalnyt

Af Mattias Söderberg

April 2020

Der er er nu 50 år siden "Earthday" blev markeret første gang. Det er et jubilæum, men er der noget at fejre?

Earthday er en dag, hvor vi markerer hvor vigtigt det er at vi passer på den klode vi alle er en del af. Kloden kan ses som en stor organisme, der sikrer os det mest essentielle for at vi kan overleve. Vi må ikke glemme, at vi som enkelte individer er en del af denne organisme, hvor alt hænger sammen.

At vi nu har markeret Earthday i 50 år er flot. Det viser at der findes et internationalt engagement for kloden, og at der findes mennesker rundt om i verden, der arbejder sammen for at vi skal få en mere bæredygtig udvikling. Det er et tegn på samarbejde, optimisme og en energi, som kan inspirere os alle.

Men markeringen af at vi har haft Earthday 50 år i træk er også trist. Det er skuffende at vi efter 50 år stadig har brug for at råbe op og kræve politisk handling. Videnskaben har i flere årtier understreget, at der er brug for at øge de politiske ambitioner, at der er brug for at lave om på vores måde at forbruge naturens ressourcer, og at introducere en mere bæredygtig udvikling. Alligevel står de fleste lande stadigvæk med en udviklingsmodel som bygger på gas, kul, og olie. Det er ikke noget at fejre.

Sandheden er at der stadigvæk er brug for at vi råber op og opfordrer til handling, også 50 år efter den første markering. For der er mere end nogensinde behov for at vi husker på, at vi skal passe på vores klode, for alle vores handlinger påvirker den. Klimakrisen er de seneste år blevet meget tydelig, og særligt klimarelaterede katastrofer, Ikke mindst i fattige og sårbare lande, er nu blevet en tragisk del af nyhederne. Men der findes stadigvæk håb, og forskerne bliver stadigvæk ved med at sige, at vi kan gøre en forskel, hvis vi skruer markant op for den grønne ambition nu.

Jeg ønsker at "Earthday" bliver ved med at være en dag vi kan fejre. Men jeg ønsker at vi i fremtiden vil bruge dagen for at fejre at vi, i fællesskab, lykkedes med den grønne omstilling, og at vi sammen sikrede at vores udvikling, i både rige og fattige lande, blev bæredygtig.