



”Klima, kvinder, kommunikation”

Folkekirkens Nødhjælps
karavanerejse 2020



goglobal >>>
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP





Dag 1 (4. februar)

Afrejse fra Københavns lufthavn kl. 21.40. Alle deltagere på rejsen mødes i Kastrup og følges sammen hele vejen til Nepal med mellemlanding i Doha. Ankomst Kathmandu næste dag kl. 15.25.

Dag 2 (5. februar)

Ankomst i Nepal kl. 15.25. I bliver hentet af en chauffør i lufthavnen, hvorefter I bliver kørt til Dev Guest House. Her får I mulighed for at slappe af og lige lande.

Hvis tiden og overskuddet tillader det, så står resten af aftenen på sightseeing ved Patan Durbar Square.



Dag 3 (6. februar)

Dagen starter med en briefing på Folkekirkens Nødhjælps kontor i Nepal. Her vil I blive introduceret til Folkekirkens Nødhjælps arbejde i Nepal, få en sikkerheds briefing samt en masse gode råd, I kan tage med jer, når vi skal på feltbesøg.

Efter frokost kommer vi ud på vores første projektbesøg. Her vil vi blive introduceret til organisationen 'Build Up Nepal'. De vil præsentere tankerne bag deres CSEB Climate Change projekt, som fokuserer på at skabe social og klimamæssig bæredygtighed i byggeindustrien i Nepal.





Dag 4 (7. februar)

På den fjerde dag går turen mod byen Dhading Besi, hvor vi vil møde elever fra Silkeborg højskole, som bor hos lokale familier i Nepal. Vi vil sammen med dem besøge et vandforsyningsprojekt. Projektet fokuserer på at give lokalbefolkning i området nemmere adgang til rent drikkevand. I projektet er der især fokus på at inddrage kvinder i arbejdet. Nepalesiske kvinder er ofte dem, der står for at hente vand, og derfor er projekter som dette enormt vigtigt for mange kvinders hverdag. Vi vil spise sammen med og overnatte hos lokale familier i området.

Dag 5 (8. februar)

Denne dag vil bestå af projektarbejde med eleverne fra Silkeborg Højskole (projektet defineres endeligt i løbet af efteråret). Vi vil igen prøve kræfter med landsbylivet, da vi tager endnu en nat hos en lokal familie. Her vil vi få mulighed for at blive meget klogere på de lokales hverdag, og på hvordan de lokale i området oplever klimaforandringerne.



Dag 6 (9. februar)

Vi starter dagen ud med at tage til Nawalparasi. Her vil vi opleve det, der kaldes en 'climate smart village'. Projektets fokus er at hjælpe udsatte samfund til at få en mere stabil indkomst end den, de har fra deres små landbrug. Projektet hjælper lokale bønder med at øge deres evner inden for landbrug. Derudover giver projektet bønderne adgang til bedre frø og teknologier, der kan øge deres produktion. Projektet hjælper også bønderne med at få adgang til markeder og finansielle services, der kan hjælpe dem med at sikre deres levegrundlag.

Dag 7 (10. februar)

Vi tager til Fajimatar for at opleve SAHAS projektet, der har klimaforandringer og marginaliserede gruppers ret til en stabil indkomst, som to centrale aspekter i deres arbejde. Senere på dagen vil vi tage til Dhunabesi, hvor vi vil få mulighed for at besøge husstande, der er bygget med CSEB-murstenen, som vi på dag tre fik en introduktion til. Vi vil snakke med de entreprenører, der er involveret i projektet og få et billede af, hvordan projektet fungerer i praksis, samt hvilken betydning det har for de mennesker, der er involveret.



Dag 8 (11. februar)

På dag otte besøger vi Changanayan kommune. Vi oplever, hvordan Folkekirkens Nødhjælp arbejder på at styrke urbane områders evne til at udstå naturkatastrofer. Projektet PRAGATI fokuserer specifikt på at styrke samarbejdet mellem de lokale autoriteter, lokalsamfund og privatsektoren, så samfundet som helhed står stærkere når naturens kræfter rammer.

Dag 9 (12. februar)

Vi mødes med Folkekirkens Nødhjælps humanitære leder, som vil sætte arbejdet med klimaforandringerne i Nepal ind i et nationalt politisk niveau og linke alt dette til internationale samtaler om klimaforandringer. Resten af dagen står på sightseeing i Katmandus smukke gader. Dagen afsluttes med en 'kulturel middag'.



Dag 10 (13. februar)

Dagen starter med lidt afslapning, før vi mødes med en gruppe seje unge Nepalesere, der er aktivt involveret i arbejdet med klimaforandringerne. Vi har en workshop, hvor de unge Nepalesere vil fortælle om deres arbejde, om deres syn på klimaforandringerne, og hvordan det påvirker deres liv og muligheder i Nepal. Vi vil komme med vores syn på klimaforandringerne og fortælle, hvordan det fylder i Danmark.



Dag 11 (14. februar)

På den sidste dag i Nepal er der tid til at få en sidste omgang lun morgen-chai, og derefter går turen mod lufthavnen, hvor vi kl. 11:25 flyver mod Danmark igen med mellemlanding i Doha. Ankomst i Danmark kl. 20:20. Nu er der tid til, at I kan sove i jeres egen seng og gense venner og familie.



Pause (15. – 20. februar)

I disse dage har I tid til at spise rugbrødsmadder og dele historier med venner og familie, inden I pakker en ny taske, så vi er klar til Karavanen.

Fredag d. 21. - søndag d. 23. februar (dag 13 - 15)

Fra fredag eftermiddag til søndag vil der være et forberedelseskursus på Silkeborg Højskole, hvor workshoppen til Karavanen forberedes.

På kurset forbereder og øver vi indholdet af foredragene og prøver at implementere alle vores nye oplevelser, indtryk og viden fra Nepal.



På forberedelseskurset får I undervisning i levende formidling, strukturering af oplæg, og hvordan vi lægger øvelser ind, som holder energien oppe, og de unge tændte. Desuden vil vi sammen udvikle lege og quizzer, som kan bruges undervejs i workshoppen.



Søndag d. 23. februar til søndag d. 8. marts (dag 15 - 30)

Når forberedelseskurset er overstået, så ruller karavanen ud i det danske land.

Under Karavanen bliver man delt op i hold af 3 - 4 personer. Hvert hold får en bil, som Folkekirkens Nødhjælp betaler og sørger for. Hver bil kører ud til 2 - 3 workshops om dagen. Der kan

være oplæg alle ugens dage - enten om dagen, aftenen eller begge dele. En workshop varer mellem én og tre timer inklusiv spisepause.

Undervejs i Karavanen får hvert hold også 2 - 3 fridage afhængig af placering i landet. Fridagene vil typisk være placeret i weekenden, men der kan være enkelte undtagelser. Folkekirkens Nødhjælp dækker udgifter til mad og overnatning i perioden.

Søndag d. 8. marts (dag 31)

Hele forløbet kulminerer d. 8. marts, hvor alle Folkekirkens Nødhjælps seje frivillige går for klimaet.

Vi ringer dørklokker og samler ind, så vi kan sende endnu flere penge til at hjælpe verdens fattigste i en verden, hvor klima-forandringerne udfordre alt for mange.

I har under rejsen i Nepal oplevet Folkekirkens Nødhjælps projekter, I har lært at formidle Folkekirkens Nødhjælps arbejde, og I har i to uger motiveret andre unge til at gøre en forskel. Nu slutter det hele af med, at I selv går på gaden med jeres engagement, jeres historier og jeres venner!

